

Under Strejken mod Nazisternes Undtagelsestilstand over for Befolkningen fik man afsløret en Del af de Quislinge og Folkefjender, der saavel inden for Borgernes og Embedsmændenes som inden for Arbejdernes egne Rækker hidtil har dækket sig under national Maske.

Mange af de Folk, der til daglig rønder rundt og spiller forarget over Besættelsen, raaber om Sammenhold i vor nationale Ulykke og ikke lader nogen Lejlighed gaa fra sig til at udbringe Skæler baade for Konge og Fædreland, og som ellers sørger for at tjene de flest mulig Penge hos Tyskerne, de udviste under denne Kamp en foragtelig Optræden.

Der var adskillige Arbejdsgivere, Statse og Kommunalembedsmænd, og Forretningsfolk, der glænte deres "danske Sindelag" og truede deres Arbejdere med Sagsanlæg, Voldgiftsret, Erstatningskrav og Afsked paa graat Papir.

Mange Arbejdsgivere glænte heller ikke at trække Daglønnen fra for Strejkedagene, og lod derved hele Tabet gaa over paa Arbejderne, der i Forvejen maatte financiere og tage hele Besværet ved Iværksættelsen og Gennemførelsen af den Kamp, som var hele Befolkningens. Lidt mere Danskhed var paa sin Plads hos disse Folk og forevrigt ogsaa hos dem, der stadigt tjener tykt hos Tyskerne, og hvis Navne det maaske bliver nødvendigt at faa frem.

Indenfor Arbejderne var der ogsaa Folk i ledende Stillinger, der ikke undsa sig for at udstede Trusler mod den menige Arbejder.

Det er belærende, at medens Arbejderne effektivt har jaget alle danske Nazister i et Musehul, har der stadig inden for Socialdemokratiet været Tumbleplads for reaktionære Personer og danske Quislinge, der har forraadt baade Arbejderne og den danske Sag, disse Folk blev nu under Arbejdernes Kamp afsløret.

Vi har for det første Redaktør Arne Riis-Flor, han karakteriserede de kæmpende Arbejdere som "Udskud, med hvem ingen ansvarlig vil have at gøre", og "vi kunde være glade for, at de (Socialdemokratiet) havde reddet de Strejkende fra en "værre Omgang". Men